



Nr. 1 - Zondag 21 februari is de eerste zondag van de zeven weken waarin we op weg gaan naar Pasen. Evelien maakt iedere week een liturgische schikking en geeft er uitgebreid toelichting bij. Ook maakt ze een foto van de schikking zodat deze goed in beeld komt. Uiteraard staat de schikking zondag in de kerk en is deze ook tijdens de dienst te bewonderen.

ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID

Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommige wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek.

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag vandaag.

Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dat geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

De zeven werken van barmhartigheid, ze zijn misschien wat in een vergeethoekje terecht gekomen. Maar door de eeuwen heen zijn ze een bron van inspiratie geweest in de kunst en de literatuur. Zij gaven invulling aan de opdracht om je medemens lief te hebben.

Je zou kunnen zeggen daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: "wie God liefheeft, moet ook een ander liefhebben". De zeven werken van barmhartigheid zijn een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. Niet in de laatste plaats bedoeld voor diegenen die er zonder hulp van de ander niet komt.

De gevangene, de hongerige, de dakloze....

Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

Uitleg schikking

In de liturgische schikking staat elke zondag een werk van barmhartigheid centraal. De basisschikking bestaat uit een open hart. Het woord "hart" is terug te vinden in barmhartigheid.

Het hart dat op staat voor de ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt.

"Open" omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.

In de 7 glazen die elke week gevuld worden met natuurlijke materialen komt het werk van barmhartigheid van die week sterk naar voren.

Op de 1e zondag van de Veertigdagentijd is dat: **DE ZIEKEN BEZOEKEN.**

Kunnen mensen zich verzekeren van geneeskundige hulp? We denken niet meer afhankelijk te zijn van liefdadigheid.



Als iemand ziek is dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite.

Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond.

Ziekenzorg blijft, ook, een kwestie van solidariteit. Per slot van rekening kunnen we allemaal opeens afhankelijk worden van de barmhartigheid van anderen.

Laten we nabij blijven, elkaar niet vergeten, er zijn voor elkaar.

De sneeuwkllokjes zijn het symbool voor troost en hoop en de geneeskrachtige kruiden tijm en salie accentueren het open hart.

THUISSCHIKKING

Deze symbolische schikking is ook op een heel eenvoudige manier door u te maken voor thuis. Een mooi moment om zo met elkaar in verbinding te zijn. Laat het mij even weten dan zorg ik dat u een beschrijving per zondag van mij krijgt. En echt het is heel simpel om te maken!!

Evelien Apeldoorn, tel. 06-11031900, e.apeldoorn@zeelandnet.nl