



**Nr. 3** - Zondag 21 maart is de vijfde zondag van de zeven weken waarin we op weg gaan naar Pasen. Evelien maakt elke week een schikking en schrijft er een toelichting bij.

**Zondag 21 maart** gaat pastor Erik Tramper voor. De kinderen hebben ook een bijdrage geleverd, kijken dus! Via [ww.kerkdienstgemist.nl/stations/1478](http://ww.kerkdienstgemist.nl/stations/1478)

### **ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID**

5<sup>e</sup> zondag in de 40-dagelijktijd  
Geef de hongerigen te eten

**Honger bestaat**, ook in ons eigen land.

Er zijn scholen waar 40% van de kinderen zonder een ontbijt op school komt.

Er zijn gezinnen waar slechts 1 à 2 keer per week een warme maaltijd op tafel komt.

Zomaar wat cijfers:

172 voedselbanken met 10 distributiecentra,

140.000 klanten waarvan 38% onder de 18 jaar.

In Nederland is het een opvangnet voor ieder die het (even) niet redt. In principe is hulp tijdelijk.

Honger bestaat.

### **GERRIT POELS, BROODPATER IN TILBURG**

“ik ben geen hulpverlener, ik help”. Dat is broodpater Poels helemaal. Na zijn uittreding als priester startte hij opvanghuizen, een werkgelegenheidsproject, kringloopwinkel en lowbudget eethuis.

Hij kiest ervoor om 365 nachten per jaar zijn 30 km. door Tilburg te fietsen.

’s Avonds om half 7 gaat hij slapen, om kwart voor twee stapt hij op de fiets en hangt bij zo’n 100 mensen, die er niet om durven vragen, brood aan de deurknop. ’s Nachts kan dat ongezien, want mensen schamen zich om hun honger. Deze man is een icoon voor “hongerigen voeden”.

### **Tekst voor bij de schikking**

Brood om te leven. Brood om te delen. In de schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. Op biddag is er gebeden om een zegen over onze oogst. Middenin het open hart staat een glazen schaal met het kiemende zaad.

We vieren het begin van een goede oogst.

Maar we kunnen echt alleen van dit wonder genieten, als we samen delen. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is delen van voedsel de basis van onze samenleving.

*Hartelijke groet, Evelien Apeldoorn*

René van Loenen maakte een tekst op de melodie van lied 979 uit het liedboek:

*Wie voedt vijfduizend monden  
met zaden van het veld  
of kruimels voor de honden  
en veel te weinig geld?*

*Een jongen loopt te venten  
met broden en een vis  
van al die rijen mensen  
weet niemand wie hij is*

*Alleen de mensenvisser  
herkent hem zo te zien  
geloofd, beaamt: hij is er!  
God heeft erin voorzien*

*Vijfduizend monden voeden  
- keer tien keer tien keer zien -  
is delen van het goede  
waar God in heeft voorzien*



## COLLECTE

Honger bestaat.

Nog steeds gaan ruim 800 miljoen mensen iedere dag met honger naar bed. Een groot deel van deze mensen woont op het platteland en is afhankelijk van de landbouw. Stichting Heifer werkt samen met boerengezinnen om de opbrengst van hun vee en hun land te verbeteren. Dat doen ze door trainingen te volgen over kringlooplandbouw, door waterputten op te knappen en duurzaam om te gaan met het land en door goed vee en gebruik van goede zaden om meerdere gewassen te verbouwen. Zo hebben ze niet alleen voldoende te eten, maar ook een gevarieerde maaltijd. Per jaar helpt Heifer Nederland zo'n 3.000 boerengezinnen aan een beter inkomen. Helpt u mee? U kunt geven aan deze collecte via de DEO-diaconie: bankrekeningnr. NL21 RABO 0315 2503 56 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente DEO.

