



Nr. 21 - We houden onze kerkdiensten voorlopig **alleen online**, u kunt ze (direct of later) mee beleven via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1478

Via onze nieuwsbrief blijven we 'in DEO met elkaar verbonden' en kunnen wetenswaardigheden gedeeld worden. Wilt u iets vertellen? Mail naar deokerk@zeelandnet.nl of bel naar de scriba: - 06 - 499 14 124.

ACTUEEL

Zondag 25 april gaat ds. Jörg Buller voor en op zondag 2 mei ds. F.C.(Franc) de Ronde uit Fijnaart.

Wilt u graag weer naar de kerk?

"Ik mis de zondagse kerkdienst. Wat zou ik graag weer eens naar de kerk willen!" Dit horen we regelmatig van gemeenteleden.

Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, lijkt het ons verantwoord om een klein aantal mensen toe te laten in de diensten. Uiteraard met inachtneming van alle maatregelen, zoals mondkapje, voldoende afstand, etc.

Degenen zonder internet maken hiervan inmiddels al gebruik. Wilt u ook komen? Bel of mail dan naar Andien (zie hierboven nr en mailadres).

Niet iedereen kan tegelijk komen, we willen per dienst steeds 5 of 6 mensen extra uitnodigen en zullen de aanvragers zo eerlijk mogelijk over de diensten verdelen. Laat het in ieder geval weten als u wilt komen!



Collectiedoel 'De dorstigen laven' – waterproject ZOA

De eerste weken na Pasen collecteren we voor water voor schoolkinderen in Burundi.

Burundi is één van de vijf armste landen ter wereld.

Door gebrek aan schoon water zijn mensen gedwongen om vies water te drinken, wat de kans op ziektes als cholera en diarree verhoogt. Met name kinderen zijn hier erg kwetsbaar voor. Door te investeren in schoon drinkwater bij basisscholen wil ZOA hier verandering in brengen. Bij basisscholen wordt een nieuw watersysteem aangelegd, dat regenwater afvoert naar een tank. Met een volle tank kan een school de kinderen een jaar lang van schoon drinkwater voorzien. De dorpsbewoners mogen het water ook gebruiken voor zichzelf, hun vee en het besproeien van hun moestuin. Daardoor neemt de beschikbaarheid van verse groente toe en wordt de bevolking gezonder. **NL21 RABO 0315 2503 56 tnv Diaconie Protestantse Gemeente DEO ovv 'water'**



Hij hing op straat rond. Ik had geen idee wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee en bij het eten kwam hij langzaam los en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooraf bij een paar glazen mooie wijn: toen hij een aantal diepe dingen zei vielen alle gesprekken op hun plaats en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas die ik niet nodig had en die hem iets te groot was, maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk om net te doen alsof het ding hem paste.

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren, en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer met nieuwe ogen naar alle verhalen: er valt nog zoveel van elkaar te leren

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan: hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan, geen ziekte is hem onbekend gebleven maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.

Zijn hart was vast te groot, want de regering, het geld, de macht en andere groeperingen hebben hem opgepakt en ergens opgesloten waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

En toen we later weer iets van hem hoorden toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik: dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.

Menno van der Beek

Rechtvaardigheid

Beste leden en vrienden van DEO,

We hebben steeds meer hoop. Ondanks berichten van zeldzame bijwerkingen van bepaalde vaccins en van problemen met de levering. En toch: de hoop groeit dat de beperkende maatregelen steeds verder kunnen worden afgebouwd, naarmate meer mensen zijn ingeënt tegen het coronavirus.

Volgens de globale planning van de rijksoverheid kan rond juli iedereen die dat wil, een vaccin hebben gehad. Zo lijkt er langzaam maar zeker in Nederland het einde van de coronacrisis dichterbij te komen. Maar terwijl wij opgelucht ademhalen, is er in veel andere landen nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Want de felbegeerde vaccins worden weggekocht door het rijke westen, zodat armere landen achter het net vissen.

Jan Hommes, classispredikant voor Groningen-Drenthe, staat op voor rechtvaardigheid rondom deze kwestie. "Het voelt zo vreemd", schrijft hij, "dat er een wereldwijde pandemie is, waarbij rijke landen méér dan genoeg vaccins kunnen krijgen terwijl zo veel andere landen nog niemand kunnen vaccineren. Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde vaccins hard nodig. Maar de landen met de grootste portemonnees en de grootste mond gaan ermee vandoor. Voor mij is dat een klassiek voorbeeld van onrechtvaardigheid."

In de Bijbel is rechtvaardigheid een van de kernbegrippen. Daarbij gaat het onder meer om zuivere rechtspraak en eerlijke handel – zonder bedrog en uitbuiting. Profeten nemen het nadrukkelijk op voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Een speciale plek in Gods hart hebben met name de wees, de weduwe en de vreemdeling. Wie zelf genoeg heeft om van te leven wordt opgeroepen om met hen te delen.

"Behandel anderen ... steeds zo als je zou willen dat ze jullie behandelen", zegt Jezus in zijn Bergrede. En Hij voegt eraan toe: "Dat is het hart van de Wet en de Profeten." Het gaat hier dus om datgene wat God van ons vraagt. Dat je je eigen behoeften tot maatstaf neemt voor hoe je anderen behandelt.

We hebben er dringend behoefte aan om zonder beperkende maatregelen weer te kunnen doen wat vóór de coronacrisis voor ons vanzelfsprekend was. We willen opnieuw met familie en vrienden samen kunnen komen, zonder anderhalve meter afstand van elkaar te moeten houden. We willen elkaar een hand kunnen geven en elkaar kunnen omhelzen, zonder bang te zijn besmet te raken met een dodelijke virus. We willen weer gewoon naar de winkel kunnen gaan, zonder eerst een afspraak te moeten maken. We willen gewoon de kerkdiensten kunnen bezoeken, zonder ons van te voren aan te melden.

We willen weer naar het café of restaurant en naar concerten, het theater of sportwedstrijden kunnen gaan. En nog zo veel meer.

Dat is heel begrijpelijk. Meer dan een jaar konden we al deze dingen helemaal niet of slechts in beperkte mate doen. En we voelen aan den lijve wat dat met ons doet. Dat we ons eenzamer voelen en misschien somberder worden. En dat we gespannen raken, omdat we met z'n allen – tenminste op sommige dagen in de week – thuis moeten werken.

Het is goed dat door het vaccineren steeds meer beperkende maatregelen versoepeld of zelfs opgeheven kunnen worden. Daardoor zullen onze behoeften aan contact en gemeenschappelijke activiteiten steeds meer tot hun recht kunnen komen. Onze behoeften zijn dezelfde die ook alle andere mensen hebben, waar ook ter wereld. Maar omdat vaccins geld kosten en rijke landen door hun financiële en economische macht een groot deel van de beschikbare voorraden al hebben weggekocht, blijft er voor de mensen in veel arme landen weinig hoop. Het lijkt erop dat een mensenleven in een rijk land veel meer waard is dan in een arm land.

Ik ben blij om te lezen dat classispredikant Jan Hommes opstaat voor rechtvaardigheid in deze kwestie. En ik hoop dat anderen – ook wij zelf – hem daarin volgen! Natuurlijk kunnen wij als kerkgemeenten en individuele christenen niet direct iets doen aan de verdeling van vaccins of praktische coronahulp. Maar wat we wel kunnen is aandacht vragen voor dit thema. En zo hopelijk de maatschappelijke discussie op gang helpen. Gelukkig dat Kerk in Actie, geïnspireerd door mensen zoals Jan Hommes, onder meer extra geldinzamelingsacties houdt voor praktische coronahulp voor hen die dit zo hard nodig hebben. En misschien kunnen wij er een steentje aan bijdragen.

Met een hartelijke groet,
Jörg Buller

