



**Nr. 23** - Voorlopig de laatste nieuwsbrief! Vanaf 30 mei bent u weer welkom om de kerkdiensten bij te wonen. We blijven ook streamen/uitzenden; u kunt via internet direct of later, de diensten zien op:

[www.kerkdienstgemist.nl/stations/1478](http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1478)

## ACTUEEL

Zondag 23 mei - PINKSTEREN - gaat ds. Jörg Buller voor. Dit is een federatiedienst met de protestantse gemeenten van Nisse, 's-Heer Abtskerke en Hoedekenskerke.

Dat corona onze wereld op de kop heeft gezet is duidelijk. Door onze welvaart en manier van leven en reizen is het virus de wereld overgevoegen. We noemen dat globalisering. Diezelfde globalisering heeft er ook voor gezorgd dat er een vaccin op zo'n korte termijn is ontwikkeld. De verdeling in de wereld tussen arm en rijk blijft wel een grote zorg. Hoe dan ook, door de gunstige ontwikkelingen van dit moment kunnen we elkaar weer vaker ontmoeten en dat betekent voor onze gemeente dat we ook weer bij elkaar kunnen komen in de erediensten.

A.s. zondag is het Pinksteren. Er is dan een gezamenlijke dienst van de federatie Rond de Zwake. Helaas kunnen we u voor deze dienst nog niet allemaal uitnodigen, dan zou het te druk worden. Er zal van elke gemeente een vertegenwoordiging aanwezig zijn.

Vanaf **zondag 30 mei** bent u weer welkom. Daarbij is het nog wel belangrijk te beseffen dat de regels van mondkapjes dragen bij binnenkomst en bij vertrek en de 1,5 m afstand van kracht blijft. We houden moed: wie weet is zelfs koffiedrinken na de dienst - buiten, als het weer het toelaat - binnenkort weer mogelijk.

## Laatste nieuwsbrief

Vorig jaar april zijn we met onze nieuwsbrief *In DEO met elkaar verbonden* gestart. Nu we weer bij elkaar mogen komen zijn wij voor het onderlinge contact niet meer zo aangewezen op een nieuwsbrief. Vandaar dat we met '*In DEO met elkaar verbonden*' voorlopig stoppen. We hopen en bidden dat de inperkende maatregelen steeds verder afgebouwd kunnen worden en dat daarmee ook voor de toekomst de noodzaak vervalt om in verbinding te blijven via een aparte nieuwsbrief. Maar wat er ook gebeurt: als kerkenraad hopen we dat wij allen *In DEO met elkaar verbonden* blijven. Kome wat komt.

## Collectedoel: 'De vreemdeling herbergen' – Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh

De Rohingya zijn een etnische islamitische minderheid in Myanmar (Birma), die daar gediscrimineerd worden en zwaar lijden onder het buitensporige geweld van het Myanmarese leger. De VN spreekt van een genocide. Meer dan 1 miljoen van hen zijn gevlucht naar Bangladesh, onder wie veel kinderen. Zij verblijven in vluchtelingenkampen waar groot gebrek is aan voedsel, water, onderdak en hygiëne. Ook worden de kampen geteisterd door corona. De kleine christelijke hulporganisatie MedAir is werkzaam in het kamp Kutupalong. De nood is hoog en dat zal de komende maanden nog wel zo blijven.

Laten wij deze vergeten groep vluchtelingen in onze gebeden en gaven gedenken! Deze en komende zondag wordt nog gecollecteerd voor dit doel. U kunt uw gift overmaken op **NL21 RABO 0315 2503 56 tnv Diaconie Protestantse Gemeente DEO o.v.v. 'vluchtelingen'**.

\*\*\* PINKSTEREN \*\*\*

*De wind, wij zien hem niet,  
zijn stem klinkt in ons oor,  
een briesje of een storm die alle rust verstoort.*

*De Geest, wij zien haar niet,  
toch horen we haar stem  
die goede woorden spreekt als ik verdrietig ben.*

*De wind, wij zien hem niet,  
maar toch trekt hij zijn spoor:  
de golven van de zee, het lange gras buigt door.*

*De Geest, wij zien haar niet,  
maar zij waait alles schoon  
ik ben weer opgelucht, als na een enge droom.*

*Vanuit de overkant,  
een land dat niemand ziet,  
ontvangen wij een kracht,  
de Geest die uitzicht biedt.*

*lied 676 uit het nieuwe liedboek:*

## Tussen vogels en vissen

Vogels en vissen worden beide op de vijfde dag geschapen. "Laten de wateren wemelen van het gewriemel van bezielde leven," zegt God dan, "en laat er gevogelte vliegen over de aarde." Op de vijfde dag schiept God dus "bezielde leven".

Joodse Schriftgeleerden zeggen dat op de vijfde dag ook al de ziel van de mens geschapen wordt. De ziel is de levenskracht, de levensdrang die wij mensen met de andere schepselen gemeen hebben. We hebben een tussenplaats op aarde: een plaats tussen de vogels aan de hemel boven ons en de vissen in het water beneden. Dat lijkt mij niet toevallig. Want vogels en vissen verwijzen naar verschillende krachten die in onze ziel leven. De vissen doen ons denken aan wat er in de diepte, in het verborgene is. Donker en geheimzinnig is hun domein. Het is de wereld van het onbewuste en de droom. De vissen zijn een beeld voor onze creatieve, maar soms ook verscheurende krachten.

De vogels verbeelden ons verlangen naar vrijheid. Konden we maar vliegen als een vogel! Niet gehinderd door de zwaartekracht, zweven ze door het luchtruim. Geen wonder dat ons de vogels doen denken aan vrijheid.



Ook de heilige Geest wordt verbeeld als een vogel, en wel als een duif. Paulus schrijft: "waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid". Vooral de vrijheid om jezelf te zijn. Want als je erop vertrouwt dat God je gewild en daarom geschapen heeft, hoef je je niet afhankelijk te maken van wat anderen over je denken.

De heilige Geest wordt verbeeld als een duif. Het Hebreeuwse woord voor "duif" is "jona". Zo heet ook een profeet die van God de bewoners van de heidense stad Nineve tot gerechtigheid moet roepen. God wil dat zij omkeren tot nieuwe, andere wegen. Jona's roeping is precies de reden waarom God Israël heeft verkozen als zijn volk: niet omdat het beter was, godsdienstiger of betrouwbaarder dan anderen. Maar om als één van de volken aan de anderen te tonen hoe je bevrijd in het leven kunt staan. En hoe je vrijheid kunt doorgeven door recht en gerechtigheid te betrachten.

Tot omkeer en een andere manier van leven roept ook Petrus op tijdens het Pinksterfeest. Pinksteren is het feest van de Geest. Op de Pinksterdag wordt de heilige Geest vaardig over de volgelingen van Jezus. Ze beginnen daarop over Gods grote daden te spreken, en wel zo dat ieder het goede nieuws in zijn eigen taal hoort. De Geest maakt ons voor elkaar verstaanbaar. We worden aansprekend voor elkaar, spreken elkaars taal. De Geest werkt dus verbindend.

En zo is het geen wonder dat met Pinksteren de eerste geloofsgemeenschap ontstaat.

Nog steeds brengt de heilige Geest mensen bij elkaar om naar Gods woord te luisteren en brood en wijn met elkaar te delen. In de gemeente van Christus proberen we, als het goed is, onze tussenpositie tussen vogels en vissen volkomen serieus te nemen. Vooral in het pastoraat besteden we aandacht aan wat er in de diepte van onze ziel leeft. En we spreken over onze verlangens. Daarbij gunnen we elkaar de vrijheid dat ieder zichzelf kan zijn. We hopen dat Gods Geest telkens weer over ons vaardig wordt en ons voor anderen en voor elkaar aansprekend maakt, zoals Hij deed op het eerste Pinksterfeest.

*Jörg Buller*